

## Overzicht gelezen boeken 2021

Titel	Auteur	Mijn beoordeling	Korte beschrijving
Het leugenachtige leven van volwassenen	Elena Ferrante	Dit boek is in een prettige stijl geschreven en het kostte me totaal geen moeite me te verplaatsen in de verschillende personages. Ook de beschrijvingen van de verschillende delen van Napels vond ik erg leuk. Veel klassieke puberzorgen passeren de revue, maar de gedachtengang van het hoofdpersonage rond deze zorgen is soms erg saai en langdradig. ★★☆☆	De 13jarige Giovanna leidt een perfect leven. Ze woont in een van de beste wijken van Napels, haar ouders dragen haar op handen en hebben haar opgevoed tot een lief en gehoorzaam kind. Dat verandert allemaal wanneer ze haar vader tegen haar moeder hoort zeggen dat Giovanna steeds meer begint te lijken op zijn zus. Er is in hun gezin geen groter kwaad denkbaar dan tante Vittoria.
Een weeffout in onze sterren	John Green	Ik heb gehuild tijdens het lezen van dit boek. Ook heb ik tranen gelachen en gevloekt omdat gebeurde wat ik niet wilde dat zou gebeuren. Een pijnlijk mooi verhaal. ★★☆☆	Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd. Genoeg om een studie op te pakken en vooral niet als zieke behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende wederzijdse aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom zijn.
Parfum, de geschiedenis van een moordenaar	Patrick Suskind	Een prachtig geschreven verhaal en ondanks de walgelijkheid van de hoofdpersoon heb ik nog nooit zoveel sympathie voor een 'slechterik' gevoeld. Prachtig gebruik van zinnen. ★★☆☆	Geboren in pure armoede op de vismarkt van Parijs, blijkt Jean-Baptiste te beschikken over twee zeer bijzondere eigenschappen: hij heeft geen eigen lichaamsgeur, maar wel een superieur reukvermogen. Hierdoor raakt hij volledig geobsedeerd door geur. Als hij op een avond, op straat, een jonge beeldschone vrouw tegenkomt, wil hij maar één ding: Haar geur bezitten!
Leon & Juliette	Annejet van der Zijl	Naast een liefdesverhaal is dit vooral een geschiedenisverhaal, interessant om te lezen, maar weinig meeslepend in deze vorm. ★★☆☆	De plaats was Charleston, het jaar was 1820. Hij was een jonge Nederlander die zijn verarmde vaderland was ontvlucht om fortuin te maken in de Nieuwe Wereld. Zij was een zwart meisje in een samenleving waar iemand zoals zij niet meer waard was dan een onmondig stuk vee dat naar believen gekocht en gebruikt kon worden. Dát hij haar kocht was dus niet zo vreemd, wat daarna gebeurde was in de wereld om hen heen echter zo schandalig en zelfs illegaal dat het alles in gevaar bracht.
Applaus - liefde in tijden van corona	Ronald Giphart	Een klein boekje, lief en beklemmend tegelijk. Herkenbaar als je in deze tijd in de zorg werkt en een mustread voor iedereen die nog steeds vindt dat het allemaal wel mee valt. ★★☆☆	Een ontroerend liefdesverhaal van Ronald Giphart – als geschenk aan de lokale of online boekhandel. Over een ouder stel dat al jaren getrouwd is en over twee verpleegkundigen die elkaar net kennen.

Titel	Auteur	Mijn beoordeling	Korte beschrijving
Dagboek van een Geisha	Arthur Golden	Ik zag de film voordat ik het boek las, waardoor mijn beelden tijdens het lezen al ingekleurd waren. Ik weet niet of mijn teleurstelling toen ik het boek uit had, ook daarmee te maken had. De verheerlijking van de kindvrouwtjes die de Geisha's in mijn ogen ook waren, vind ik minder. De sfeerschetsen van het Japan uit die tijd vind ik heel mooi. ☆☆☆	Arthur Golden vertelt in dit aangrijpende liefdesverhaal over het leven van Sayuri, een van Japans meest gevierde geisha's. Het verhaal begint in 1929, in een vissersdorpje, op het moment dat Sayuri's leven een dramatische wending neemt. Haar moeder is ziek, haar vader oud en versleten. Door een bizar ongeluk trekt ze de aandacht van de rijkste man van het dorp, die haar vader weet over te halen zijn acht jaar oude dochter aan een geishahuis in Kyoto te verkopen. In het decadente hart van Kyoto maakt Sayuri zich de vaardigheden van een geisha eigen. Achter een façade van luxe wordt zij met harde hand opgeleid in de kunst van het verlokken en vermaken van machtige mannen.
Wat niemand ziet	Jan Zwaaneveld	Fijn boek met prachtige, korte verhalen welke een zeer fijne sfeer meegeven aan mij als lezer. ☆☆☆	De verhalen spelen zich deels af tegen de achtergrond van de grootste problemen van deze tijd: en hebben vaak een mysterieus of surrealistisch karakter. Terugkerende thema's zijn liefde, verlies, vriendschap en de dood. De personages in deze bundel zijn veelal op zoek of verdwaald. Ze zoeken naar liefde, naar hun identiteit, naar waardering, naar een Perron op het station van Beijing.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo	Taylor Jenkins Reid	Dit verhaal is hier en daar erg voorspelbaar, maar leest lekker weg. Ik had het vrij vlot uit, ondanks dat ik de personages wat vlak vind. ☆☆☆	De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de prijs van roem.
Verwachting	Anna Hope	Ik las dit boek in 2 dagen uit en dat heeft me de nodige nachtrust gekost. Hope weet met een paar woorden haar personages zo levendig neer te zetten dat je ze voor je gaat zien. Zeer herkenbaar en dankzij flashbacks hele fijne wandelingen door de tijd. ☆☆☆☆☆	Hannah, Cate en Lissa zijn jong, ambitieus en onafscheidelijk. Samen wonen ze in een huis in Oost-Londen. Hun dagen zijn gevuld met kunst en activisme en staan bol van liefde en uitgelatenheid. Ze hebben nog hun hele leven voor zich. Tien jaar later is alles anders dan verwacht ...
Zoals dat gaat met wonderen	Arthur Japin	Een elegant en openhartig dagboek. Ik vind Japin een originele denker en ben regelmatig tegen stukjes aangelopen die ik maar bleef lezen omdat ik zijn gekozen woorden of zijn overpeinzing van het onderwerp zo mooi vond. ☆☆☆☆☆	Arthur Japin schrijft over zijn leven, zijn liefdes en zijn reizen. Zoals dat gaat met wonderen, wie er zelf niet bij is geweest zal het niet willen geloven.
De familie Wachtman	Christiaan Alberdingk Thijm	Dit boek las als een trein. De karakters zijn prachtig neergezet, ook Wachtman, waar je, ondanks dat je soms een hekel aan hem krijgt, toch ook sympathie voor op kunt brengen. Een verrassende schrijfstijl tussen zijn verhaal en dat van zijn vriendin en veel humor. Regelmatig hardop gelachen. Ik kon dit boek met moeite wegleggen en was verrast door het eind. ☆☆☆☆☆	Philip Wachtman dreigt gepasseerd te worden voor een benoeming tot hoogleraar. Zijn vriendin bevindt zich op het hoogtepunt van haar carrière. Maar er is een groot gemis. Freya is op haar negenendertigste nog kinderloos. Het ligt aan Philip, denkt Freya. Maar Philip weet dat hij niet de oorzaak kan zijn. Wachtman heeft naar schatting 411 nakomelingen; het gevolg van bovenmatig praktijkonderzoek bij de spermabank van zijn vriend, dokter Dumortier. Door een uitspraak van de rechter dreigt Wachtman zijn geheim prijs te moeten geven.

Titel	Auteur	Mijn beoordeling	Korte beschrijving
Het huis van de zeven zusters	Elle Eggels	Het huis van de zeven zusters speelt zich af in het Limburg van de jaren 40 en 50 en geef een mooi kijkje in de sfeer en de geldende normen en waarden van die tijd. Leest lekker weg, maar niet heel bijzonder. ★★	Een bakkerij in een klein Limburgs dorp wordt bestierd door zeven verweesde zusters. De oudste waakt als een kloek over haar zes jongere zusters, die allemaal een eigen zoektocht maken naar de grote liefde.
Kroniek van een onbegrepen liefde	Elle Engels	Dit vervolg geeft een kijkje op personages die eerder niet uit de verf kwamen. Net als het eerste deel leest het lekker weg. Er schijnt nog een vervolg te zijn; de blauwe sinaasappelboom ★★	Het vervolg op 'het huis van de zeven zusters' maar nog veel meer een verdieping en antwoord op alles wat in het vorige deel in nevelen bleef gehuld
De heks van Limbricht	Susan Smit	Een boeiende roman over de heksenvervolging in de 17e eeuw. De beleving van het personage en de historische feiten sluiten mooi op elkaar aan. Entgen, het hoofdpersonage en haar emoties zijn zeer beeldend beschreven. ★★ ★	Limbricht, nabij Sittard, eind zeventiende eeuw. Haar leven lang is Entgen Luijten gewend haar eigen weg te gaan, in familiekwesaties, in zaken en in de liefde. Ze wordt daarin gesteund door een grote kennis van de natuur, die ze ook regelmatig aanwendt om haar dorpsgenoten te helpen. Maar dan wordt ze vanwege een paar ongelukkige voorvallen beschuldigd van hekserij
Een nacht om te vliegeren	Renate Dorrestein	Een fantasierijk verhaal met spannende, verwarrende gebeurtenissen. Ik heb geen idee in welke tijd het zich afspeelt. Doordat er zoveel personages spreken, weet je niet altijd wat waar is en wat niet. ★★ ★	Waar ze maar kijkt ziet Asa wellust. Ze zijn net beesten, allemaal. Tijdens het overdadige midzomernachtsfeest dat jaarlijks in het grote huis wordt gevierd, begint ze aan een zuiveringsactie. Niemand stoort of hindert haar, want wie verdraagt het haar aan te zien?
Weduwe voor een jaar	John Irving	Ik hou van Irving's schrijfstijl. Zijn boeken zitten vol details die zowel het verhaal als de personages echt laten leven. Weduwe voor een jaar zit vol complexe persoonlijkheden en allemaal krijgen ze een gezicht. Prachtig verhaal. ★★ ★ ★ ★	Ruth Cole is een complexe persoonlijkheid, met tegenstrijdige karaktertrekken - een moeilijke vrouw. 'Aardig' in de gangbare zin van het woord is ze niet, onvergetelijk wel. Haar verhaal wordt verteld in drie delen, steeds rond een kritiek punt in haar leven. In het eerste deel is Ruth pas vier
Shuggie Bain	Douglas Stuart	Ik hou van dit soort verhalen, vol van het leven en in Shuggie Bain is dat leven niet mooi, sterker nog, het is een dagelijks gevecht je hoofd boven water te houden. De tragische worsteling van Agnes om haar alcoholverslaving te boven te komen, worden afgewisseld met momenten van hoop waarbij je als lezer de adem inhoudt. Werkloosheid en armoede is eerder regel dan uitzondering. Ik ben diep geroerd door dit verhaal. ★★ ★ ★ ★	Het onvergetelijke verhaal van de lieve, eenzame Hugh 'Shuggie' Bain, die in de jaren tachtig zijn jeugd doorbrengt in een vervallen sociale huurwoning in Glasgow, Schotland. Zijn moeder, Agnes is alles voor hem en zij steunt haar zoon, maar haar verslaving begint alles te overschaduwen, zelfs haar liefde voor Shuggie.

Titel	Auteur	Mijn beoordeling	Korte beschrijving
De buitenmeisjes	Edna O'Brien	Van deze trilogie kon ik eigenlijk alleen het laatste deel echt waarderen. Hier verandert de schrijfster regelmatig van vertelperspectief. Waar zij in de 1e twee delen vooral vertelt over Kate en haar verhaal en zijdelings over Baba, vertelt in deel 3 Baba deels het verhaal en dat maakt het meteen een stuk interessanter. ★★	De Buitenmeisjes vertelt het verhaal van de vriendinnen Kate en Baba, twee opgroeiende meisjes op het Ierse platteland. Zij willen breken met het provinciale milieu en het pensioonaat waarin zij wonen. Zij hunkeren naar vrijheid en gaan op zoek naar 'het echte leven'. Onbezonnen storten de meisjes zich in de drukte en de lichten van Dublin en ze geven gretig toe aan hun verlangen naar liefde en erotische avonturen.
Pogingen iets van het leven te maken	Hendrik Groen	In een ruk uitgelezen. Triest, realistisch en komisch tegelijk. Herkenbaar voor als je in de zorg werkt en je kunt verplaatsen in de zorgvragers. Veel lachbuien tijdens het lezen, ook zeer ontroerd tijdens het lezen. ★★★★★	Hendrik Groen mag dan oud zijn, hij is nog lang niet dood en niet van plan zich eronder te laten krijgen. Toegegeven: zijn dagelijkse wandelingen worden steeds korter omdat de benen niet meer willen en hij moet regelmatig naar de huisarts. Technisch gesproken is hij bejaard. Maar waarom zou het leven dan alleen nog maar moeten bestaan uit koffiedrinken achter de geraniums en wachten op het einde?
De vrouw van de tijdreiziger	Audrey Niffenegger	Henry kan door de tijd reizen, zonder dat hij hier invloed op heeft. Een geweldig gegeven voor een verhaal. Daarom is extra spijtig dat het zo slecht is geschreven. De schrijfster gebruikt veel vergelijkingen die nergens op slaan. Soms las ik een mooie zin, maar ook die kwam vaak uit de lucht vallen. Ik zeg; niet aan beginnen. ★	Zonder dat hij er iets aan kan doen verplaatst Henry zich door de tijd, vooral op voor hem emotioneel zware momenten. Samen met zijn grote liefde Clare probeert Henry uit alle macht een leven te leiden zoals ieder ander. Dat dit alles bedreigd wordt door iets wat hij niet kan voorkomen, maakt dit ontroerende verhaal onvergetelijk
Becks laatste zomer	Benedict Wells	In het begin kabbelt deze debuut roman wat door en daardoor mist het wat mij betreft wat spanning. Dit wordt later in het boek ruimschoots goed gemaakt. Een heerlijke, ontroerende en bij tijd en wijle humoristische road trip. ★★★★★	De zeventienjarige Rauli uit Litouwen is het buitenbeetje van de klas totdat zijn muziekleraar Robert Beck ontdekt dat de jongen een fantastisch talent bezit: zijn stem en gitaarspel zijn bovennatuurlijk goed. Beck, zelf een mislukte muzikant, wil de jongen helpen een succesvolle carrière in de muziek op te bouwen. Dit streven komt niet puur en alleen voort uit welwillendheid: als ontdekker en manager van Rauli hoopt Beck zijn weg terug te vinden in de wereld van glitter en glamour.
De as van moeder & De nieuwe wereld	Frank McCourt	Een heerlijk boek en het neemt je helemaal mee in de vertelling van Frank, de oudste zoon van een arm, Iers gezin. Ontroerend. Ik las het voor de vierde keer en ik denk niet dat het de laatste keer was. ★★★★★	Als ik terugkijk op mijn jeugd, vraag ik me af hoe ik het eigenlijk heb overleefd. Uiteraard was het een beroerde jeugd: aan een gelukkige jeugd valt geen eer te behalen. Erger dan de doorsnee ongelukkige jeugd is de ongelukkige Ierse jeugd, en de katholieke ongelukkige Ierse jeugd spant de kroon.'
Handleiding tot overspel	Carol Clewlow	Herhaling, herhaling, herhaling. Dat is dit boek in een notendop. Beschrijvingen van 'hoe vrouwen over mannen denken' Niet originele slachtofferporno. Iedereen gaat vreemd en iedereen doet het met elkaar, heeft het met elkaar gedaan of fantaseert daar in ieder geval over. Het bracht geen verrassende inzichten, eenmaal een minnares, altijd een minnares ★	Handleiding tot Overspel by Carol Clewlow, Dit is het verhaal van Rose, een vrouw met een eenvoudige leefregel: 'Gij zult geen andere vrouwen kwetsen.' Zo'n stelregel sluit overspel natuurlijk uit. Maar omdat alle aantrekkelijke mannen haast per definitie gebonden lijken, blijft Rose nog slechts de keuze tussen zonde en het celibaat. En hoe past verliefdheid in deze situatie?

Titel	Auteur	Mijn beoordeling	Korte beschrijving
Het einde van de eenzaamheid	Benedict Wells	Deze roman heeft een mooie vertelstijl met veel details. Met de zin 'Ik ken de dood al heel lang, maar nu kent de dood mij ook.' Werd ik gegrepen door dit verhaal en het liet mij niet meer los. Het koste mij moeite afscheid te nemen van het hoofdpersonage. ★★★★	Jules, zijn zus Liz en zijn broer Marty zijn totaal verschillend, maar alle drie zijn ze getekend door een tragische gebeurtenis in hun jeugd: na hun beschermde kinderjaren verloren ze bij een ongeluk hun ouders. Ze belanden op hetzelfde internaat, maar gaan alle drie hun eigen weg; uiteindelijk vervreemden ze van elkaar en verliezen ze elkaar uit het oog. Vooral de eens zo zelfbewuste Jules trekt zich steeds meer in zijn eigen wereld terug. Alleen met de mysterieuze Alva kan hij vriendschap sluiten, maar pas jaren later zal hij begrijpen wat ze voor hem betekent – en wat ze altijd voor hem heeft verzwegen.
De tweeling	Tessa de Loo	Zeer mooi en kwetsbaar geschreven en een prachtige worsteling ten aanzien van begrip voor 'het soort' dat jou en je naasten ooit zo veel angst heeft aangejaagd. Het einde wat mij betreft iets te makkelijk. ★★★★	Twee vrouwen op leeftijd, een Nederlandse en een Duitse, ontmoeten elkaar bij toeval in het Thermaal Instituut van het fameuze kuuroord Spa. Ze herkennen in de ander hun verloren gewaande tweelingzuster. verhollandste Lotte, die tijdens de oorlog joodse onderduikers heeft beschermd, staat aanvankelijk uiterst wantrouwig tegenover haar hervonden tweelingzus, maar wordt door de aangrijpende verhalen van Anna geconfronteerd met de keerzijde van haar eigen werkelijkheid:
Vallen is als vliegen	Manon Uphoff	Eigenlijk heb ik geen woorden voor deze roman. Een rauw verhaal over een onderwerp dat op geen enkele manier te beschrijven valt. Raakt tot op het bot. Terecht op de shortlist van de libris literatuurprijs 2020 onterecht niet gewonnen. ★★★★★	Vallen is als vliegen, de in de werkelijkheid gewortelde roman over het almaar groter wordende, pijnlijke verleden, werd bij verschijnen bijzonder lovend ontvangen en geprezen. Als geen ander weet Manon Uphoff de zoektocht naar liefde, naar een identiteit, hard en tegelijk poëtisch, vurig en licht, met pijn en met humor neer te zetten.
Veranderlijk en wisselvallig	Geerten Meijsing	Heel veranderlijk en wisselvallig. De overpeinzingen aan het eind van iedere variatie zijn soms wat moeilijk te volgen en lijken niet altijd in samenhang te zijn. De vijf verschillende, (maar toch ook weer hetzelfde,) verhalen zijn boeiend en meeslepend. ★★★★	In Veranderlijk en wisselvallig worden somberheid en vrolijkheid afgewisseld en in vijf variaties wordt de liefde van een ongeneeslijke vrouwenliefhebber tegen het licht gehouden. De schijnbaar terloopse liefdes vormen het hoofdbestanddeel van deze ongewone roman. Via vijf erotische episodes uit het leven van de nog jonge hoofdpersoon raakt de lezer onontkoombaar betrokken bij diens speurtocht naar de zin van het bestaan.
Mrs Dalloway	Virginia Woolf	Een prachtige roman. Zeer meeslepend en de wisselingen van perspectief tussen personages die allemaal eenzelfde gebeurtenis op een andere manier beleven is weergaloos. Vanwege deze wisselingen ook absoluut een roman om de aandacht bij te houden. Dat het verhaal vertelt over één zomerdag in Londen maakt het extra bijzonder. ★★★★	Clarissa Dalloway is begin vijftig, elegant en de perfecte gastvrouw, maar ze voelt zich oud en uitgerangeerd. Haar man is succesvol, maar saai, en haar volwassen dochter heeft haar zorg niet meer nodig. Op een dag komt Clarissa, terwijl ze bloemen koopt voor het feest van die avond, haar voormalige aanbieder Peter tegen, die ze in een ver verleden heeft afgewezen. Wat zou er van haar geworden zijn als ze dertig jaar eerder voor een avontuurlijk leven met Peter had gekozen?

Titel	Auteur	Mijn beoordeling	Korte beschrijving
Mansfield Park	Jane Austen	Een traag verhaal en helaas las ik ook een zeer slechte vertaling met zinnen in een compleet verkeerde volgorde. Fanny, het hoofdpersonage en haar blik naar de wereld en de mensen om haar heen vind ik zo vreselijk lijd- en volzaam dat ik er kromme tenen van kreeg. Het past misschien helemaal in die tijdsgeest, maar mijn hemel wat had ik haar graag om de oren geslagen. ★	Centraal thema in deze roman is hoe een jonge vrouw zich slechts kan handhaven door een slim huwelijk, zonder de liefde uit het oog te verliezen. Veel ironie, prachtige types en messcherpe dialogen dragen dit verhaal. Het biedt daarnaast een mooi tijdsbeeld van Engeland aan het begin van de negentiende eeuw, aan de vooravond van Waterloo. In de beschrijving van de hoofdpersonen en hun gedragingen worden door Austen sociale posities en morele integriteit op een haast chirurgische wijze blootgelegd.
Hersenschimmen	J. Bernlef	Wat een pijnlijk ontroerend verhaal. Zeer knap hoe er uit de beleving van de persoon die in zeer korte tijd (9 dagen) dement wordt. Knap hoe ook de schrijfstijl hierop wordt aangepast. Van het zichzelf nog als 'ik' kunnen benoemen, tot het zichzelf niet meer herkennen op foto's en in de spiegel. ★★★★★	Hersenschimmen is Bernlefs indringende en ontroerende roman over dementie, over de eenzaamheid en de angst die daarmee gepaard gaan, maar ook een verhaal over de liefde die een onvermijdelijk tragisch einde tegemoet gaat. Hoofdperson Maarten Klein verliest langzaam maar zeker zijn greep op de werkelijkheid.
Op aarde schitteren wij even	Ocean Vuong	'Er is maar één nacht met vorst nodig om een hele generatie uit te roeien. Leven is dus een kwestie van tijd, van timing.' Het boek staat vol met dit soort zinnen. Prachtig, meedogenloos en kwetsbaar. Het verhaal pakte me vanaf de eerste zin en ik kon het ook niet meer wegleggen. Absoluut een aanrader! ★★★★★	Op aarde schitteren we even is een brief van een zoon aan zijn moeder die niet kan lezen. De schrijver van de brief, de achttentwintigjarige Hondje, legt een familiegeschiedenis bloot die voor zijn geboorte begon - een geschiedenis waarvan het brandpunt in Vietnam ligt. Daarnaast verschaft hij toegang tot delen van zijn leven waar zijn moeder nooit van heeft geweten, en doet hij een onvergetelijke onthulling.
Het jaar van de Kreeft	Hugo Claus	Als de Pierre in dit boek een geslaagde man van de wereld moet zijn dan houd ik mijn hart vast voor zij die dat niet zijn. De personages groeien op geen enkele manier en blijven hangen en iedere keer weer terugkeren naar elkaar en een zeer ongezonde relatie. Zeer ergerlijk. Wel een mooie sfeer an de jaren '70 en prettig geschreven waardoor het makkelijk wegleest, maar die personages ... ★★★★★	Het jaar van de kreeft is het liefdesverhaal tussen een geslaagde man van de wereld, Pierre, en Toni, een kapster in het revue-wezen, of wat daarvoor door gaat. Zij is geen schoonheid, maar haar onvolkomenheden ontroeren Pierre juist. Zij wekte verdriet in hem, tederheid, en tegelijkertijd was zij een vreemdelinge waarvan de eigengereide geslotenheid hem ergerde en verwarde.